

BIJBELSTUDIE

De eerste Brief van Paulus aan Korinte

LES 3 Ware wijsheid

Groet en dankzegging 1:1-9

- Groet 1:1-3
 - Autoriteit als apostel onder vuur
 - Daarmee evangelie onder vuur
 - Geroepen door God
 - Gemeente geroepen en geheiligd
 - Dit moet je uitleven in de praktijk
 - 'Geestelijk', maar ongeestelijk gedrag
 - Discipelschap kost je wat
 - 'Aan allen...'
 - Universele kerk
 - Dus niet verheffen

Groet en dankzegging 1:1-9

- Dankzegging 1:4-9
 - Danken voor genade
 - Contra roemen op verdienste door Korintiërs
 - Spreken en kennis
 - Probleemgaven (H12-14)
 - Niet de gaven, maar het gebruik was het probleem
 - Alles tot de wederkomst
 - Pas dan is het perfect
 - Contra Korintiërs die in de hemel dachten te zijn

Groet en dankzegging 1:1-9

- Overgerealiseerde eschatologie:
 1. Eschatologie – leer over eindtijd en laatste dingen
 2. Overgerealiseerd – toekomst wordt te veel naar het heden gehaald. We leven al in de hemel
 - Geen rekening houden met het spanningsveld van het koninkrijk van God

Verdeeldheid in de gemeente

1:10-4:21 – verdeeldheid in de gemeente

1:10-17

probleemstelling: verdeeldheid

1. 1:18-25

de aard van het evangelie

2. 1:26-31

de aard van roeping

3. 2:1-5

de aard van prediking

2:6-2:16

de wijsheid van het kruis is geopenbaard door de Geest

3:1-17

de aard van de gemeente en rol van leiderschap

3:18-23

conclusie

4:1-21

autoriteit van Paulus als apostel

5:1-13 – incestgeval

6:1-11 – procesvoering tegen elkaar

6:12-20 – bezoeken van prostituees

Verdeeldheid in de gemeente

- Probleemstelling: verdeeldheid 1:10-17
 - Probleem onduidelijk
 - Oproep: wees eensgezind, niet uniform
 - Focus op genade, dat hebben we hetzelfde
 - Doel: gedachten van Christus (2:16)

Verdeeldheid in de gemeente

- Verdeeldheid draait om leiders/leraren
- Heeft te maken met *sophia*, wijsheid
- Het veel voorkomen van 'beroemen' en 'jezelf belangrijk maken'. Men had een beeld van leiders als leraren van wijsheid.
- Men beroemt zich op leiders die vijandig tegenover Paulus staan.

Verdeeldheid in de gemeente

- Oorzaak
 - Vermengen christelijk geloof met Griekse filosofie
 - Wijsheid en welsprekendheid i.p.v. het kruis en Paulus
- 4:6 – *meteschematiza* - 'het veranderen/transformeren van een figuur/schema/uiteerlijk om iets te verhullen/vermommen'
- Paulus benoemt de betrokken leiders bewust niet
- Patronage-systeem

Verdeeldheid in de gemeente

- Retorische vragen
- Verkondiging van het evangelie is belangrijker dan bv. dopen
- Geen ware kracht in welsprekendheid, maar in de boodschap van het evangelie

De aard van het evangelie 1:18-25

- Bril van de Korintiërs:
 - Welsprekendheid
 - Hogere wijsheid
 - Blijf ze in de context zien:
 - Niet elke wijsheid of welsprekendheid is verkeerd
 - *Sophia* – hogere wijsheid in Griekse filosofie
 - Openbaringen buiten het evangelie om

Relatie Paulus en Korinte

- Twee problemen:
 1. Interne verdeeldheid
 2. Autoriteit apostelschap Paulus
- Wat betekent 'geestelijk zijn'?

De aard van het evangelie 1:18-25

- Evangelie – dwaasheid voor ongelovigen
 - Wijsheid brengt geen redding
 - Gods wijsheid is de kracht van het evangelie
- Eerst Gods wijsheid, dan pas verder
- *skandalon* – kruisiging was een taboe, gebruikt voor de minsten

De aard van onze roeping 1:26-31

- In de ogen van de wereld dwaas
 - door God uitgekozen om de wijzen te beschamen
- In de ogen van de wereld zwak
 - door God uitgekozen om de sterken te beschamen
- In de ogen van de wereld onbeduidend en veracht
 - door God uitgekozen om wat wel is teniet te doen
- We hebben niets om trots op te zijn (1:31)

De aard van de prediking 2:1-5

- Paulus geen populistische retoriek
 - Wel Griekse retorica
- Prediking gaat niet om show, maar om de kracht van de inhoud
- Zwak, angstig, onzeker
 - Geen fitte man
 - Reisverloop Handelingen

De wijsheid van het kruis geopenbaard 2:6-16

- Wijsheid en welsprekendheid
 - Neerkijken op elkaar
- Volwassene in het geloof
 - Openbaring van wijsheid door de Geest
 - Alleen de Geest kan het evangelie laten doordringen
- Nog steeds het evangelie!

De wijsheid van het kruis geopenbaard 2:6-16

- Voorbereiding op H12-14
- Herdefiniëren van 'geestelijk-zijn'
 - Korintiërs: Welsprekendheid en hogere wijsheid
 - Paulus: Gods wijsheid in het evangelie
 - Volgen van Jezus, niet filosofen

De wijsheid van het kruis geopenbaard 2:6-16

- Volwassen gelovige – ken de gedachten van Christus, Hem volgen
- Daarna de gaven
- Toetsing a.d.h.v. het kruis
- Niet jezelf boven anderen zetten
 - Gaat tegen Christus in

Kerntekst

God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. (I Kor. 1:9)

Reflectievragen

- De kerk is een ziekenhuis voor zondaren, geen museum van heiligen. Wat betekent deze uitspraak voor jou? Vind jij jezelf al heilig? En wat betekent dat? Of zie jij jezelf als een zondaar die nog wel opgelapt kan worden? Voel jij je geroepen en geheiligd? Hoe zou je dit kunnen uitdragen in de praktijk van je leven?
- In het kruis van Christus heeft God de verschoppelingen en nuttelozen erkend en bevestigd. Hoe zie jij jezelf in het leven? Voel jij je wel eens een verschoppeling? Niet gezien door anderen? Wat betekent deze uitspraak dan voor jou?

Reflectievragen

- In de gemeente van Korinte was verdeeldheid. Paulus spreekt de gemeente hier op aan en zegt dat dit niet mag gebeuren. In welke mate heb jij aandeel aan verdeeldheid? Probeer je dit te voorkomen? Hoe? Of veroorzaak je dit misschien ook wel eens? Wat zou je kunnen doen om dit te veranderen?
- Paulus stelt dat wijsheid van God, boven menselijke wijsheid uitgaat. Hoe zit deze balans in jouw leven? Zie je het evangelie en jouw redding nog als Gods waarheid? Of is dit misschien verwaterd of ben je er andere dingen voor in de plaats gaan stellen? Wat zou je willen doen om hier eventueel verandering in te brengen?