

## BIJBELSTUDIE

### De eerste Brief van Paulus aan Korinte

LES 8 De samenkomst

## Hoofdstuk 11-14

- Overeenkomst: problemen in de samenkomst
  - 11:1-16 – Kleder- en/of haardracht
  - 11:17-34 – Het avondmaal
  - 12:1-14:40 – Gaven van de Geest

## Hoofdbedekking 11:1-16

- Veel verschillende visies
- Probleem:
  - *Kephalee* – Hoofd, bron/oorsprong of autoriteit?
  - Soort hoofdbedekking – sjaal, hoofddoek of haardracht?
- Cultuur en tijd:
  - Haardracht – sociale status (arm/rijk, man/vrouw, getrouwd/vrijgezel/overspelig/prostitutee)

## Hoofdbedekking 11:1-16

- Romeinse Rijk:
  - Mode, sociale status en ouderdom
  - Man – Lang haar – verwijfd of barbaars
  - Vrouw:
    - Los haar – niet vrouwelijk, barbaars, prostitutee
    - Kort haar of kaal – schande
    - Hoofddoek – getrouwd
    - Normaal: opgestoken, knotje
- Norm van toen in Korinte: bekend bij Paulus en de Korintiërs

## Hoofbedekking 11:1-16

- Mogelijke problemen:
  - Vrijheid leidde tot losbandigheid
    - Haar-/klederdracht
  - Haar-/klederdracht tegen cultuur in
    - Ze droegen niet wat paste bij hun status
  - Mannen en vrouwen als gelijk
    - Men maakte geen onderscheid meer tussen man en vrouw op het gebied van haar-/klederdracht

## Hoofbedekking 11:1-16

- Paulus: gaat niet om haar-/klederdracht, maar om wat dit symboliseert
- Men gaat in tegen de fatsoensnormen
  - Dit leidt af in de samenkomsten
- Men gaat in tegen de scheppingsorde
  - Man en vrouw zijn verschillend, niet unisex
  - Wellicht te maken met visie op de engelen

## Hoofbedekking 11:1-16

- Twee praktische lessen:
  - Laat je haar-/klederdracht andere gelovigen niet afleiden in de samenkomst. Men moet op God gericht zijn. Leid elkaar niet af.
    - Liefde is opbouwen van de ander
  - God heeft man en vrouw verschillend geschapen met een bedoeling. Het is niet aan de mens dit te veranderen.
    - Eenheid in verscheidenheid
- Opmaat naar H12-14

## Het avondmaal 11:17-34

- Partijdigheid – niet altijd verkeerd
  - Kaf van koren scheiden (leer en gedrag)
- Vieren avondmaal niet:
  - Men eet voor zichzelf
  - Avondmaal is verkondiging van Christus als Heer
  - Onderling gedrag maakt dat zichtbaar

## Het avondmaal 11:17-34

- Eerste gemeenten:
  - Samenkomst als synagoge
  - Avondmaal hele maaltijd (Pesach)
- Korinte:
  - Eigen eten en drinken
  - Dronken
  - Fysieke scheiding in huis van samenkomst

## Het avondmaal 11:17-34

- Onwaardig aan avondmaal gaan:
  - Avondmaal als verkondiging
  - Misdragingen die tegen het kruis ingaan
  - Gaat dus niet om zonden
  - Maar om terugkerend gedrag dat het lichaam van Christus geweld aan doet

## Het avondmaal 11:17-34

- Zieken en doden in de gemeente
  - Geen absoluut causaal verband
  - Eerder een constatering
  - Lijkt een openbaring te zijn
  - Geen 1 op 1 verband
  - Niet omkeren
  - Hele gemeente wordt geraakt bij verdeeldheid

## Het avondmaal 11:17-34

- Avondmaal is een moment voor zelfreflectie
  - Recht tegenover God
  - Recht tegenover jezelf en anderen
  - Opbouwen of afbreken van de gemeente
- Avondmaal:
  - Verkondiging van Christus als Heer
  - Gastvrij voor anderen

## Inleiding H12-14

- Vormen een geheel
- Vaak apart gelezen (gaven, liefde, tongentaal...)
- Verband gehele brief
  - Wat betekent het om geestelijk te zijn

## Inleiding H12-14

- Korintiërs:
  - Leven in een andere realiteit (geestelijk i.p.v. aards)
  - Onaantastbaar door materiële
  - Verachtten huwelijk en seksualiteit (H7)
  - Demonische rituelen (H8-10)
  - Bewijs voor geestelijk zijn – tongentaal – engelen
  - Gevolg: concurrentie, neerbuigend

## Inleiding H12-14

- Paulus:
  - Aanwezigheid van Geest in gelovige en gemeente
  - Zichtbaar in onderlinge liefde (o.a. samenkomst)
  - Samenkomst: chaos, onwaardig avondmaal, onfatsoenlijke haar-/klederdracht
  - Buiten: incest, prostitutiebezoek
  - Niet andere realiteit
  - Bekrachtiging door de Geest om in deze realiteit een getuige van Christus te zijn

## Inleiding H12-14

- Probleem in Korinte:
  - Tongentaal als engelentaal
  - Tongentaal als bewijs voor geestelijk zijn
  - Tongentaal als hoogste gave
  - Op zichzelf gericht
  - Paulus: tongentaal voor jezelf tenzij uitleg
  - Profetie is opbouwend, dus liefde

## Structuur H12-14

### Geestelijke gaven en geestelijke mensen 12:1-14:20

12:1-31	De gaven van de Geest
12:1-3	Voorwaarde: Jezus is Heer
12:4-31	Eenheid in diversiteit
13:1-13	De hogere weg
14:1-40	Profetie en tongentaal
14:1-25	Noodzaak van verstaanbaarheid in de gemeente
14:26-40	Ordering in de gaven

## Kerntekst

*Dus altijd wanneer u dit brood eet  
en uit de beker drinkt,  
verkondigt u de dood van de Heer,  
totdat hij komt.*  
(I Kor. 11:26)

## Reflectievragen

- Hoe kijk jij aan tegen kleding en haardracht in de gemeente? Mag een korte broek op zondag? Een korte rok, lage decolleté? Of een opvallend kapsel? Wat vind je van de uitdrukking: 'Als je bij de koning op bezoek gaat, draag je ook iets netjes.'
- Mensen kunnen zich in de samenkomst ook heel opvallend gedragen door bijvoorbeeld heel hard of uit de toon te zingen. Of uit de maat te klappen. Wat vind je daarvan?
- Hoe plaatsen we deze dingen als we er aan denken dat we in de samenkomst op de Heer gericht moeten zijn en anderen niet moeten afleiden? Of aan het onderwijs van Paulus dat een ieder een aandeel in de samenkomst mag hebben?

## Reflectievragen

- Als we het avondmaal vieren verkondigen we Christus als Heer. Dit moet zowel in ons spreken als in ons handelen zichtbaar zijn. Doe jij aan zelfreflectie als je aan het avondmaal gaat? Wat houdt dat in voor jou? Denk je dan ook na of je opbouwend gedrag vertoont in de gemeente? Of dat je misschien ook een aandeel in verdeeldheid hebt?