

BIJBELSTUDIE

De eerste Brief van Paulus aan Korinte

LES 10 De opstanding en afsluiting

Structuur brief

1:1-9	Inleiding
1:10-6:20	Antwoord op verslagen
1:10-4:21	Een verdeelde kerk
5:1-6:20	Immoraliteit en procesvoering
7:1-16:12	Antwoord op de brief van de Korintiërs
7:1-40	Huwelijk en aanverwante zaken
8:1-11:1	Voedsel geofferd aan afgoden
11:2-16	Vrouwen en mannen in aanbidding
12:1-14:20	Geestelijke gaven en geestelijke mensen
15:1-58	Opstanding van de gelovigen
16:1-4	Over de collecte
16:5-12	Toekomstplannen
16:13-24	Samenvattende zaken
16:13-18	Samenvattende vermaningen
16:19-24	Laatste groeten

Aanleiding van de brief

- Wat betekent het om geestelijk te zijn?
 - Door de heilige Geest elkaar liefhebben
 - Dus geen verdeeldheid (H1-4)
 - Geen trots en hoogmoed (H1-4)
 - Geen seksueel immoreel gedrag (H5)
 - Niet elkaar de tent uit vechten (H6)
 - Het huwelijk eren (H7)
 - Niet meedoen met demonische rituelen (H8-10)
 - De gaven van de Geest gepast behandelen (H12-14)

De opstanding

- Korintiërs – geestelijk zijn is leven in een geestelijke realiteit
- Scherpe scheiding tussen geest en lichaam
- Geestelijke realiteit – geen opstanding nodig (15:12)
- Men had al het volmaakte bereikt
- Het lichaam was minderwaardig en waarom zou je dat herstellen bij de opstanding?

Structuur hoofdstuk 15

- Herinnering aan het christelijk geloof (15:1-11)
- Opstanding van Christus en eigen opstanding (15:12-34)
- Hoe worden de doden opgewekt? (15:35-58)

Herinnering christelijk geloof 15:1-11

- Paulus zoekt overeenkomst
- Opstanding van Christus
- Basis van het christelijk geloof
- Argumenten:
 - Prediking van Paulus
 - Verslag in de Schriften
 - Verschenen aan meer dan 500 mensen

Opstanding van Christus en gelovigen 15:12-34

- Contrast voor Paulus:
 - Geloven in opstanding van Christus
 - Niet geloven in eigen opstanding
- Onmogelijke en absurde redenering
- 15:12-19
 - Wij niet opstaan, dan Christus niet opgestaan
 - Hele geloof en hoop op toekomst onwaar

Opstanding van Christus en gelovigen 15:12-34

- 15:20-28
 - Omkering van gedachte
 - Christus is wel opgestaan
 - Dus zullen gelovigen ook opstaan uit de dood
 - Christus is eersteling en begin van het einde van de dood
- 15:29-34
 - Nogmaals absurditeit van de gedachte
 - Dopen voor de doden

Hoe worden de doden opgewekt?

15:35-58

- Welke vorm zal het lichaam hebben?
- Lichamelijk: aangepast aan de omstandigheden van de toekomst
- Nu: aards, natuurlijk, vergankelijk
- Dan: hemels, geestelijk, onvergankelijk
- Gevolg: de dood is definitief verslagen

Hoe worden de doden opgewekt?

15:35-58

- Beeld van zaad dat moet sterven
- Beeld van vlees en bloed: het zondige
- Sterven aan onszelf. Door lijden het zondige laten afsterven
- Standvastig en onwankelbaar in de tussentijd

Hoofdstuk 16 Afsluiting

16:1-4	Over de collecte
16:5-12	Toekomstplannen
16:13-18	Samenvattende vermaningen
16:19-24	Laatste groeten

De collecte 16:1-4

- Apostelconvent (Hand. 15)
- Heidenen ook Gods volk
 - Doop met Heilige Geest
 - Financiële ondersteuning van Jeruzalem
- Belangrijk voor Paulus
 - Belofte op convent
 - Symbool van eenheid – Joden en heidenen
 - Korintiërs – eenheid van alle gemeenten

Toekomstplannen 16:5-12

- Paulus maakt plannen
- Heeft visie en verlangens
- Enorme inzet voor verspreiding van evangelie
- Steunen van medewerkers

Samenvattende vermaningen 16:13-18

- Gebruikelijke afsluiting van brief
- Herhalen van belangrijkste zaken
 - Liefde (15:14)
 - Word geestelijk volwassen
 - Wees niet kinderachtig, maar richt je op de ander
- Voorbeeld is Stefanus, aanvaard zijn gezag
- Bemoedigen van elkaar

Laatste groeten 16:19-24

- Opnieuw liefde (16:22, 24)
- Elkaar groeten – eenheid van alle gemeenten
- Heilige kus
 - Teken van respect en eer
 - Heilig: vanuit liefde en rein, oprechtheid
- Zonder liefde geen gelovige – vervloekt
- Maranata – Kom, Heer!
 - Uitkijken naar wederkomst
 - Standvastigheid en hoop in de tussentijd
- 16:24 – Liefde en eenheid in Christus

Kerntekst

*Kortom, geliefde broeders en zusters,
wees standvastig en onwankelbaar
en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer,
in het besef dat door de Heer uw inspanningen
nooit tevergeefs zijn.*

(I Kor. 15:58)

Reflectievragen

- Wat is jouw kijk op de opstanding uit de dood? Hoe zie je dat voor je? Vind je het heel belangrijk hoe het precies zal gaan? Wat is voor jou de echte boodschap en waarde van het feit dat we ooit uit de dood zullen opstaan?
- In dit leven hebben we onder andere als taak om datgene van ons dat niet op God is gericht te veranderen. Zodat we meer op Jezus gaan lijken. Bij welke aspecten van jouw leven zou je Jezus nog meer willen betrekken?

Reflectievragen

- De collecte voor de gelovigen in Jeruzalem heeft te maken met het steunen van elkaar. In welke mate steun jij andere gelovigen? Financieel, door te bemoedigen of op een andere manier?
- De collecte is ook een symbool waar Paulus mee wil zeggen dat alle gelovigen bij elkaar horen en een eenheid zijn. Hoe kijk jij naar andere gelovigen met andere meningen en gebruiken? Vind je ook dat we allemaal tot het volk van God behoren? Hoe uit zich dit?
- De brief aan de Korintiërs draait om de vraag wat geestelijk zijn betekent. Dat is volgens Paulus vooral liefde voor elkaar en elkaar opbouwen door de gaven die we hebben ontvangen. Wat ga jij na deze bijbelstudie anders doen om anderen meer vanuit liefde op te bouwen?