

# Bijbelstudie

Eerste brief van Petrus

## Les 3 - Een goed leven leiden

*De heilige Petrus in tranen door Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682)*



## Overzicht van de bijbelstudie

Avond	Les	Datum	Inhoud
1	Studie 1	16 januari	Inleiding op de brief
2	Open avond 1	23 januari	
3	Studie 2	30 januari	I Petrus 1:3-2:10
4	Open avond 2	6 februari	
5	<b>Studie 3</b>	<b>13 februari</b>	<b>I Petrus 2:11-3:12</b>
6	Open avond 3	20 februari	
7	Studie 4	27 februari	I Petrus 3:13-4:19
8	Open avond 4	5 maart	
9	Studie 5	12 maart	I Petrus 5:1-14 Q+R

## Structuur van de brief

Proloog	1:1-2	
1. Het nieuwe leven	1:3-2:10	Wat is dit en hoe komt dat?
2. Een goed leven leiden	2:11-3:12	<b>Hoe gedraag je je vanwege dit nieuwe leven?</b>
3. Het lijden in de eindtijd	3:13-4:19	Wat komt er op je af en hoe ga je daar mee om?
4. Het gezag in de gemeente	5:1-7	Hoe ga je in de gemeente met elkaar om?
Epiloog	5:8-14	

## Een goed leven lijden

1 Petrus 2 & 3		
2:11-12 aan allen gericht, leid een goed leven		
2:13-15 burgers erken	2:18-21 slaven erken	3:1-2 vrouwen erken
2:16-17 vrijheid is geen excuus	2:22-25 in zijn striemen genezing	3:3-7 ware schoonheid & aan de mannen
3:8-12 Aan allen gericht		

Van theorie naar praktijk:

- het is niet zoals het moet zijn
- lijden krijgt een functie/waarde 3 keer toegepast
- gehoorzaam om zo lief te hebben, zoals Hij ons voorleefde

Voordat we verder gaan...

## Van toen naar nu

We lezen de tekst zoals deze **oorspronkelijk** bedoeld is

vragen die hierbij helpen gaan over:

*De schrijver  
Gewoontes literair/cultureel  
De omstandigheden toen  
Gerelateerde tekstgedeeltes*

We willen weten wat Petrus bedoelde te zeggen tot diegenen die hij schreef toen

We analyseren en verklaren de tekst zodat deze **voor ons toepasbaar** wordt

Vragen die hierbij helpen gaan over:

*Verschiede zienswijze  
Waar gaat deze tekst over  
Beschrijvend of voorschrijvend  
Hoe breed/diep gaan we*

Zodat we kunnen interpreteren wat dit voor ons betekent nu wij dit lezen.

## Leid een goed leven 1/3

11-12 Wie? Allen; vreemdelingen ver van huis (1:1 / 1:17)  
Wat? Geef niet toe; Leid een goed leven  
Waarom? Zodat zij tot inzicht komen

13-17 Allen, erken het gezag van de overheden  
Om onwetenden de mond te snoeren  
+ Vrije dienaren misdragen zich niet  
+ Voor iedereen = broeders en zusters, God en Keizer

## Leid een goed leven 2/3

18-21 Erken het gezag van uw meester, goede en slechte  
Het is genade (onverdiende gunst) om met aandacht  
gericht op God onverdiend leed te verdragen

22-25 Wat! Ja! Volg daarin Christus: (Jes 53)  
*Hij werd gehoond en haonde zelf niet  
Hij leed en dreigde niet  
Hij liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt.*

Hij heeft onze **zonden gedragen** met zijn lichaam aan het kruishout,  
opdat wij **dood** voor de **zonde** rechtvaardig zouden **leven**.

Door zijn **stríemen** bent u **genezen**. Eens dwaalde u als **schapen**  
nu bent u naar uw **herder teruggekeerd**, naar Hem die uw **ziel behoedt**.

## Leid een goed leven 3/3

3:1-7 Erken het gezag van uw man  
mannen worden gewonnen  
ontzag voor God wordt zichtbaar  
3:3-6 Uiterlijk versus innerlijk (zie ook 1:3-12)  
Zie het voorbeeld van heilige vrouwen  
zoals Sara...  
3:7 Mannen erken uw vrouw

Tot slot, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters,  
wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u  
wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt,  
want daartoe bent u geroepen.

## 3:10-12 Ter afsluiting

“Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten, laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad en zijn lippen voor woorden van bedrog,  
<sup>11</sup> laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is, laat hij naar vrede streven en die najagen.  
<sup>12</sup> Want het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen en zijn oor luistert naar hun hulpgeroep, maar Hij keert zich tegen wie kwaad doen.

Psalm 34:13-17

Wie kent de psalm uit het hart?

## Een goed leven lijden toen

Petrus spreekt iedereen aan  
 Specifiek 3 groepen die lijden

Lijden heeft een doel:  
 - zij komen tot inzicht  
 - onwetenden de mond snoeren  
 - ze worden overtuigd

De eer, de genade van het lijden door goede daden staat centraal  
 Een eerste aanwijzing voor “in het koninkrijk van de hemel”

Wat moet je zeggen in al dat lijden? Petrus wijst de gemeente op de woorden van David. De kracht van het weglaten...

### 1 Petrus 2 & 3

2:11-12  
 aan allen gericht, leid een goed leven

2:13-15 burgers erken	2:18-21 slaven erken	3:1-2 vrouwen erken
2:16-17 vrijheid is geen excuus	2:22-25 in zijn striemen genezing	3:3-7 ware schoonheid & aan de mannen

3:8-12  
 Aan allen gericht

## Van toen naar nu

### Voor ons toepasbaar?

Wat is het gezag dat Petrus benoemt?

Versillende zienswijzen

Waar gaat dit gedeelte van de brief over?

Waar gaat deze tekst over

Welke delen van de brief beschrijven een realiteit, welke schrijven voor?

Beschrijvend of voorschrijvend

Wat niet hier wordt “bewezen” kan nog altijd wel waar (bijbels) zijn / Wat Petrus zegt kan nog door andere bijbelteksten in een ander perspectief komen te staan.

Hoe breed/diep gaan we

## Leid het goede leven - gezag

- o God heeft gezag en autoriteit ingesteld (Daniel)
  - o Goed doen = gezag erkennen (vrijheid is geen excuus)
  - o Het koninkrijk van de hemel is een omgekeerd koninkrijk
- o Petrus laat zien hoe omgekeerd gedrag het koninkrijk brengt,
- o in plaatsen onder en in plaatsen van gezag

## Leid het goede leven - lijden

- Centraal in dit gedeelte staat Jesaja 53
- Lijden is geen straf, het is genade, het brengt genezing.
- Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven
- Het koninkrijk van de hemel is een omgekeerd koninkrijk  
*Zalig zijn de nederigen, de treurenden, de zachtmoedigen, die verlangen naar gerechtigheid, de barmhartigen, de vreedstichters, die vanwege gerechtigheid vervolgd worden. (Matt 5)*

## Leid het goede leven - roeping

- Petrus herhaalt de opdracht van Jezus, dit is de kern van ons geloof
  - Romeinen 12:14-21, het oordeel aan de Heer
  - Mattheus 5:38-48, oog om oog
  - 1 Korintiërs 4:12, de apostelen, de laagste plaats
  - 1 Thessalonicenzen 5:15, kwaad met kwaad
- Hiervoor zijn we geroepen (Psalm 34), maar de prijs is hoog  
en wat geeft troost als het moeilijk wordt? Psalm 34:18-23

## Vragen ter voorbereiding

Avond 7 - studie 4: 1 Petrus 3:13-4:19

1. In de vorige les zagen we dat Petrus oproept tot een juiste houding ondanks het lijden.
  - a. Hoe moeten we volgens Petrus reageren als we lijden om Gods wil?
  - b. Hoe reageer jij als je tegenslag in je leven tegenkomt?
  - c. Vind je dat dit in lijn staat met waar Petrus ons toe oproept?
2. In 3:18-22 en 4:6 lezen we over Jezus die afdaalt naar het dodenrijk.
  - a. Wat denk jij dat de functie hiervan is?
  - b. Wat zou dit betekenen voor de lezers van toen?
3. Petrus wijst in 4:4 en 4:16 op de mogelijke reactie van ongelovigen op ons gedrag of geloof.
  - a. Hoe moeten we hier volgens Petrus mee omgaan?
  - b. Herken jij de reactie van ongelovigen en de uitdaging hiervan in je eigen leven?